



Fietstocht naar Agelo en Ootmarsum

Vertrekken kan vanaf het Thijplein in Rossum.

Andere mogelijkheden zijn: Café 't Peuleke en Café Partycentrum Hutten.

Deze fietstocht gaat door **Volthe**, langs het kanaal en Ootmarsum, en vervolgens door **Agelo** weer terug naar **Rossum**. We komen bij het **kanaal Almelo-Nordhorn** en de **Hunenburg**.

Ook hebt u de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het toeristenstadje **Ootmarsum** met zijn bezienswaardigheden zoals het **Los Hoes** en de mooie stadskern.

De wegen en fietspaden van deze route zijn over het algemeen goed begaanbaar. De lengte van de route is ongeveer **25 kilometer**. Fietsers die vanaf **Ootmarsum** de route willen volgen kunnen beginnen bij de splitsing straatweg **Oldenzaal-Ootmarsum** met de **Dussinkweg** (bij Hotel de Landmarke).

Horeca gelegenheden onderweg:

- Eetcafé Jimmy
- Havezathe het Everloo
- Hotel de Landmarke
- Café Restaurant Groot Agelo
- Café 't Peuleke
- Café Partycentrum Hutten

-
- *Hier is het vertrekpunt **Kulturhus Rabo de CoCeR** (Geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en koffiepunt). Ook een koffiepunt is **Bjorn's Bloemboutique** (als de winkel open is).*
 - We fietsen langs de kerk (binnen kijken mag) richting de **Father Raatgerstraat**.

De kerk van Rossum

De kerk van Rossum is gebouwd rond 1940 en inmiddels dus meer dan 60 jaar oud. Er is plaats voor 800 mensen. Mooi zijn de glas-in-lood ramen en de indeling van de kerk. Hier is nog niet teveel gemoderniseerd. Ook het achter de kerk gelegen kerkhof is de moeite waard om eens te bekijken.

- Hier gaan we rechtsaf en volgen de **Father Raatgerstraat**.

- Aan het einde van de **Father Raatgerstraat** gaan we rechtsaf en na 50 meter links. We fietsen nu op het **Pierikspad**.
- We gaan vervolgens onder de verkeersweg **Oldenzaal-Ootmarsum** door, fietsen linksaf en komen bij de **Wiekerstraat**. Hier gaan we rechtsaf.
- We fietsen tussen het essenlandschap door en komen bij een bocht naar links. Vervolgens komen we bij een splitsing en volgen hier rechts de **Wiekerstraat**.
- Na ongeveer 200 meter gaan we rechtsaf en nemen de **Smienkweg** (een gedeelte is fietspad). Hier gaan we rechts en volgen de **Zoekerstraat**.
- Bij een splitsing komen we op de **Everlostraat** en gaan hier linksaf. U ziet hier een karakteristieke Twentse Es.
- Door een laan met statige bomen vervolgen we onze weg en gaan bij de eerste straat, de **Loosteresweg**, linksaf.
- We fietsen deze straat uit en komen op een **viersprong**. Hier gaan we links de **Wiekerstraat** op en achter de beek gaan we rechts de **Laarweg** in.

Het Voltherbroek

Nadat we enkele boerderijen zijn gepasseerd komen we in het Voltherbroek. Dit is niet het einde van de bewoonde wereld maar het begin van een mooi natuurgebied in de buurtschap Volthe. Om er te wandelen is het gebied toegankelijk voor het publiek. Vroeger was het gebied niet te gebruiken voor de landbouw maar door betere afwatering is een gedeelte ontgonnen. Momenteel is men bezig om er weer een natuurgebied van te maken. Voor de boeren, die grond in dit gebied hebben liggen, is dit een ernstige aantasting van hun bestaan maar de natuurliefhebbers zijn blij met deze ontwikkeling.

- Wanneer de verharde weg een scherpe bocht naar links maakt en overgaat in de **Broekweg**, gaan we rechtdoor het fietspad op. Aan het einde van dit fietspad komen we op de weg langs het **kanaal Almelo-Nordhorn** en gaan hier rechtsaf.
- We fietsen tot de eerstvolgende brug, steken hier het kanaal over, en gaan direct weer links.
- We volgen deze zandweg, met goed fietspad, langs het kanaal ongeveer 200 meter. Hier kunt u, rechts van de weg, de overblijfselen vinden van de **Hunenborg**. Na dit uitstapje naar de **Hunenborg** moet u weer terug naar de weg langs het kanaal om de fietsroute te kunnen vervolgen richting **Broekmatenweg**. Hier gaan we rechtsaf.

De Hunenborg

Na ongeveer 200 meter gaat rechts een weg naar beneden de kanaaldijk af. Als u beneden aan de dijk rechtsaf gaat komt u bij een open plek waar vroeger de Hunenborg heeft gestaan. Het verhaal wil dat hier, heel lang geleden, de Hunen woonden. De Hunen waren grote sterke mensen. Een boerenknecht heeft eens een van de Hunen gezien en deze wilde hem een hand geven maar de knecht werd zo bang dat hij hard naar de boerderij van zijn baas rende. De Huun werd door deze weigering zo kwaad dat hij de knecht tot de boerderij achtervolgde. Toen de knecht de "niendeur" binnen ging sloeg de bijl van de Huun in de "stiel" naast de deur.

Onderzoekingen in 1919 hebben aangetoond dat er gebouwen hebben gestaan, omringd door een gracht. Waarschijnlijk is de bouwperiode de tweede helft van de negende eeuw. Deze gebouwen zijn later weer afgebroken met op de meeste plaatsen inclusief de fundering. De plek waar de Hunenborg heeft gestaan is nu weer toegankelijk voor het publiek en als u goed kijkt kunt u de vormen van weleer herkennen.

- Aan het einde van deze straat komen we bij de **Vlierweg** en gaan linksaf om vervolgens de Tilligter beek te passeren. Hierna gaan we linksaf en volgen de **Kooiweg**.
- Aangekomen bij een **vijfsprong** gaan we rechtdoor over de **Timmusweg** en fietsen door tot de **Berend Vinckenstraat**. We zijn nu bij een buitenwijk van Ootmarsum. Hier gaan we linksaf en

volgen de **Berend Vinckenstraat** tot de straat **Ootmarsum-Oldenzaal**. Deze straat (**OPLETTEN**) steken we over en gaan linksaf.

Even naar Ootmarsum

Hier kunt u ook rechtsaf om het **Stadje Ootmarsum** te bezoeken. Ootmarsum is een van de mooiste stadjes in Twente. Er is altijd wat te beleven. Bezoek eens het "**Los Hoes**" of de **R.K. Kerk** in het centrum. In de zomervakantie worden op een aantal donderdagen de "**Siepelmarkten**" gehouden.

Informeer even bij de **VVV** naar de juiste data. Ootmarsum wordt in Twente ook wel de Siepelstad genoemd. Vandaar de naam Siepelmarkten. Even voor de duidelijkheid: een siepel is een ui.

U kunt de route later weer vervolgen door naar dit punt terug te fietsen.

- Na ongeveer 50 meter gaan we rechtsaf en fietsen op de **Kleinesweg**. Deze volgen we tot de **Weerselosestraat**. Hier gaan we rechts en volgen de **Weerselosestraat**.
- Na ongeveer 200 meter gaan we linksaf en komen op de **Zonnenbergweg**. We volgen deze weg en komen langs het landkruis, waar in het verleden brood werd uitgedeeld, in Agelo.
- We fietsen door tot de **Ageleresweg** en gaan hier linksaf. Na ongeveer 150 meter houden we rechts aan en komen op de **Heggelkampsweg**. We komen uit in de kern van Agelo.
- In de kleine dorpskern van Agelo gaan we bij Café "Groot Agelo" rechtdoor de **Borgstadweg** in. Bij de volgende **splitsing** gaan we rechts de **Enktermorsweg** in.
- Al fietsend komen we bij de **Voortsweg**. We gaan hier rechtsaf en volgen deze weg tot de **Nijkampsweg**.
- Hier gaan we links en zien aan de rechterkant de klootschietersbaan van Agelo.

De sport Klootschieten

Deze sport is in Twente populair en de meeste dorpen hebben een klootschietersvereniging. Het spel wordt gespeeld door twee ploegen van zes personen. Gespeeld wordt met een houten bal, gemaakt van zeer droog en hard hout en gevuld met lood. Deze bal heeft ongeveer de grootte van een tennisbal. De bedoeling is dat iedere speler twee of drie keer werpt en de ploeg die aan het einde van de wedstrijd de grootste afstand heeft afgelegd heeft gewonnen.

- We volgen de **Nijkampsweg**, steken het **kanaal** en de **kruising** met de **Wolfsbergweg** over, en zijn in de **Paalmaat**.
- Aan het einde komen we bij de **Paalmaatsdijk** en gaan hier linksaf.

De Paalmaat

U hebt al gemerkt dat hier weinig boerderijen staan. Het gebied waar u nu fietst bestaat voornamelijk uit weilanden en is pas de laatste halve eeuw geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik.

- We volgen de **Paalmaatsdijk** en komen bij een **vijsprong**. Hier gaan we schuin rechtsaf en volgen de **Reimerweg**. We komen hier langs **fruitboerderij Oold Bleank**.
- We komen weer in de buurt van **Rossum** en na enkele bochten hebt u uitzicht op het dorp met als middelpunt de kerktoren.
- Aan het einde van de **Reimerweg** gaan we linksaf en volgen de **Father Raatgerstraat** tot het einde en gaan hier rechts.
- Na 50 meter gaan we links en na de **fietstunnel** gaan we rechtsaf. We zijn op de **Esweg**.
- We komen langs Loonbedrijf Oude Lashof en gaan hier linksaf het fietspad op.

- Vervolgens komen we uit bij de **Everlostraat** en we gaan rechtsaf. De **Everlostraat** volgen we tot een scherpe bocht naar rechts met rechts **B&B Erve Fakkert**. Hier gaan we rechtdoor (**GOED UITKIJKEN**) en bevinden ons op de **Molenweg**.
- Aan de **Molenweg** ligt **Camping Roderveld** en aan het einde van deze weg zijn we bij **Café 't Peuleke**.
- Hier gaan we rechtsaf richting straatweg **Oldenzaal-Ootmarsum**.
- Deze straat steken we over (**OPLETTEN**) en gaan rechtsaf het fietspad op.
- We komen bij het dorp Rossum en gaan hier links.
- Bij **Partycentrum Hutten** gaan we linksaf en volgen de **Thijstraat** tot de R.K. Plechelmuskerk. Dit is het einde van de route.

Tot slot

We zijn aan het einde gekomen van deze fietstocht. U hebt de mogelijkheid om nog even iets te drinken en we zien u graag terug in Rossum voor een andere fietstocht of bij een van onze festiviteiten.

Wij danken u voor uw komst en wensen u wel thuis.

